



2025-03-12

Träffpunkt 2025/3 den 12 mars, Snö, fjäll och mycket mer, Olof Segerberg

På Himalayas sluttningar, mellan giganterna Indien och Kina, ligger de små länderna Nepal och Bhutan, två länder helt olika varandra. Världsresenären Olof Segerberg berättade och visade bilder från en nyligen genomförd resa till detta område. Nepal och Bhutan är varandras motpoler trots att det bara är 15 mil mellan dem. Nepal har 30 miljoner invånare. Religionen är hinduisk, folk liknar indier. Tätorterna har ett myller av hus, bilar och människor. Bhutan har endast 0,8 miljoner invånare. De liknar kineser och har buddhismen som religion. Man bor i utspridda, lugna tätorter.

Olof berättade om Kathmandu, som är huvudstad i Nepal. Området Thamel är det gamla Kathmandu och är en oas mitt i storstaden, klassats som världsarv. En intressant byggnad är Kumari Bahal. Här bor Kumari Devi, den levande gudinnan. I hinduiska Nepal har man förutom gudarna Shiva, Vishnu m. fl. även levande gudinnor i alla städer. Man väljer ut en flicka från en speciell kast av Newarifolket. Hon skall vara mellan 4 år och puberteten. Gudinnan skall passa in på 32 strikta fysiska attribut och ha rätt horoskop. Det sista testet är att låsa in henne i ett mörkt rum i tre dygn. Kvinnor går dit med mat och män försöker med alla medel skrämja henne.

Hon går ut på balkongen och visar sig några minuter med jämna mellanrum. Man får inte fotografera henne. Hon förblir gudinna tills hon når puberteten.

Kathmandudalen hade på 1500-1800-talen tre kungadömen, Kathmandu, Patan och Bhaktapur. Rivaliteten mellan dessa bestod inte bara av strider utan också i konst och arkitektur.

Damer i Nepal gifter sig ofta tre gånger. En gång med sin blivande man. När de är små gifter de sig först med en frukt och när de blir äldre gifter de sig med solen. Härvid tillbringar de först en tid i ett mörkt rum varefter de förses med ögonbindel och går ut. Med ansiktet mot solen tas bindeln bort och de är gifta med solen. Om kungen träffade en dam han tyckte om kunde han ta henne till sitt hov. Dock måste även kungar följa vissa regler, han fick inte kidnappa en gift kvinna.

Bhaktapur är det bäst bevarade av de tre kungadömena. Staden är fylld med små tempel och gatorna kantade av hantverkare som väver, snidar i trä eller gör lerkrukor.

Pashupatinath är en av Nepals heligaste platser och motsvarighet till Varanasi i Indien. Det är allas önskan att kremeras här vid Bagmatifloden, som rinner ut i Ganges och passerar Varanasi.

Efter en timmes flygning anlände Olof med sällskap till Paro i Bhutan. Därefter vidare till huvudstaden Thimpu. Staden har 300 000 invånare, men känns som en småstad utspridd på ett stort område, utan centrum. Trots att många har bil har man inga trafikljus. En stor sevärdhet är Chorten, en stupa som blivit en buddhistisk kultbyggnad. En stupa är en symbol

för en Buddhas upplysta sinne. En kupolliknande byggnad som rymmer ett relikskrin. Många människor går medurs runt den och snurrar på bönesnurrorna. Det är en stor lycka att gå runt många varv.

På torget står en 50 meter hög Buddhastaty klädd med guld, högt belägen och syns vida omkring.

Därefter vidare till staden Punakha. På vägen passerades Dochulapasset 3100 m ö h. Här finns 108 stupor uppförda över stupade män. Bhutans högsta bergstopp är 7600 m ö h. Den har aldrig blivit bestigen, myndigheterna har förbjudit det av miljöskäl.

Många vandrar i Bhutan och det finns många hängande gångbroar. Mängder av böneflaggor pryder broarna och sprider böner över nejden.

Bhutans mest kända byggnad, Tigernäset, är byggt på en klipphylla. För att komma dit går man en gångväg som tar drygt 2 timmar upp ca 650 meter. Stup på ena sidan.

Publiken bestod av ett drygt 50-tal imponerade medlemmar.





Olof Segerberg med Bhutans högsta bergstopp i bakgrunden



Lars Göran Karlsson överlämnade en bok som tack till Olof för den spännande föreläsningen.
Foto: Rune Isaksson

Text: Rune Isaksson

Originalfoto: Olof Segerberg, kopierade av Rune Isaksson.

STF Värend/Arne